

## DE ZONDAG VIEREN IN SALESIANUM

Elke eerste en derde zondag van de maand zet Salesianum haar deuren open voor een Eucharistieviering. Hiermee geven we uitdrukking aan ons streven om een open huis te zijn. Er komen mensen – vaste gasten – die bijna elke keer aanwezig zijn. Van heinde en ver. Er zijn toevallige voorbijgangers. Voor iedereen geldt, dat ze welkom zijn en zich mogen thuis voelen. In alle eenvoud proberen we gestalte te geven aan onze verbondenheid met onze voorganger Jezus. In Zijn geest vormen wij een kring rond Zijn Woord en rond Brood en Beker. We zoeken er naar eigentijdse woorden voor geloven in Hem en in Zijn weg. Niet hoogdravend, maar nabij. We zingen samen en delen van onze vrede. Het is een eigen vorm van vieren: in een kleine groep, die zijn eigen mogelijkheden heeft, maar ook beperkingen. Maar wel steeds een samenzijn in een hartelijke en ongedwongen sfeer. We proberen zo te gaan in het voetspoor van onze patroon Franciscus van Sales voor wie een hartelijke en nabije vriendschap hoog in het vaandel stond geschreven. Daarom is er na elke viering gelegenheid om met elkaar een kop koffie of thee te drinken. Gewoon om elkaar te ontmoeten, even na te praten of om vriendschapsbanden aan te halen. De viering begint telkens om 10.30 uur, maar verwacht wordt dat mensen een kwartier eerder aanwezig zijn om samen nog even de liederen door te zingen. Salesianum, Gemondseweg 41 in Schijndel, wil een huis zijn zonder drempels waar ieder zich van harte welkom mag weten.

